

Μεσολόγγι, 10-02-2020

Δελτίο τύπου

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική-πολιτιστική επίσκεψη που πραγματοποίησε το Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου, σε σύμπραξη με τα ΔΙΕΚ Ιωαννίνων και ΔΙΕΚ Λαμίας, στην Κωνσταντινούπολη το χρονικό διάστημα από 01 έως 06 Φεβρουαρίου 2020.

Η συγκεκριμένη επίσκεψη προγραμματίστηκε στο πλαίσιο κατάρτισης της ειδικότητας "Τεχνικός συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων" του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου. Οι σπουδαστές ήρθαν σε επαφή και ενημερώθηκαν βιωματικά για γενικές αρχές συντήρησης υλικών, που απλόχερα προσέφεραν τα μνημεία της Πόλης. Παράλληλα, η εκπαιδευτική-πολιτιστική επίσκεψη τους έδωσε την ευκαιρία να θαυμάσουν χώρους και μνημεία ανεκτίμητου πολιτιστικού περιεχομένου και παγκόσμιου κάλλους και αφετέρου να μελετήσουν βυζαντινά μνημεία και εκκλησίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά (χρονολογία, ρυθμός, φυσική κατάσταση, υλικά κατασκευής, ανακατασκευές και βελτιώσεις, υψηλού ιστορικού ενδιαφέροντος, κλπ).

Το πρόγραμμα επισκέψεων της αποστολής είχε ως ακολούθως.

1η ημέρα, άφιξη στην Κωνσταντινούπολη

Επίσκεψη στη Ζωοδόχο Πηγή του Μπαλουκλί ή Παναγία Μπαλουκλιώτισσα. Μια πολύ γνωστή εκκλησία έξω από τη δυτική πύλη της Σηλυβρίας, όπου υπήρχαν τα λεγόμενα "παλάτια των πηγών", στα οποία οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες παραθέριζαν την Άνοιξη. Στην αυλή της Ζωοδόχου Πηγής βρίσκονται οι τάφοι των Οικουμενικών Πατριαρχών. Το δε Αγίασμα, βρίσκεται στον υπόγειο Ναό σε μαρμαρόκτιστη Πηγή.

Η επόμενη επίσκεψη ήταν στην Παναγία των Βλαχερνών, γνωστή βυζαντινή εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Παναγίας, κοντά στις ακτές του Κεράτιου κόλπου. Το γνωστότερο και σπουδαιότερο γεγονός που συνδέεται μ' αυτή, είναι η σωτηρία της Πόλης όταν πολιορκήθηκε από τα στρατεύματα των Αβάρων. Η Πόλη σώθηκε και ο λαός αγρύπνησε στο Ναό ψάλλοντας τον Ακάθιστο Ύμνο.

2η ημέρα

Επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο Διευθυντής Γιάννης Χατζής, εκπροσωπώντας το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου και το Μεσολόγγι στη συνάντηση που



πραγματοποιήθηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, με την ΑΘΠ Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, αφού τον ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή και τις πατριαρχικές ευχές του, προσέφερε ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και ενθύμια της επίσκεψης του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, τοπικά προϊόντα, φωτογραφικό λεύκωμα και βιβλίο για το Μεσολόγγι. Τους σπουδαστές της ειδικότητας, εκπροσώπησε η Πηνελόπη Κατοχιανού-Σέρβου.

Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το κτίριο που στεγαζόταν η Μεγάλη του Γένους Σχολή, ενώ με την κρουαζιέρα στο Βόσπορο γνωρίσαμε την Πόλη από τη μεριά της θάλασσας.

Η ημέρα έκλεισε με βόλτα στις πιο γνωστές ανατολίτικες σκεπαστές αγορές της Κωνσταντινούπολης, Το Μεγάλο Παζάρι ή Καπαλί Τσαρσί και στην Αιγυπτιακή αγορά ή αγορά των μπαχαρικών.

3η ημέρα

Η ημέρα ξεκίνησε με επίσκεψη στο ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε (γεμιστός κήπος) γνωστή κατοικία των σουλτάνων και για αρκετά χρόνια διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Στη συνέχεια επιβιβαστήκαμε σε καράβι για επίσκεψη στα Πριγκηπονήσια. Πρώτος σταθμός μας η Χάλκη και επίσκεψη στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης η οποία σταμάτησε να λειτουργεί με απόφαση των τουρκικών αρχών το 1971. Πολλοί Ορθόδοξοι θεολόγοι, ιερείς, επίσκοποι και πατριάρχες φοίτησαν εκεί, συμπεριλαμβανομένου και του σημερινού Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Επόμενος σταθμός η Πρίγκηπος. Το μεγαλύτερο από την ομώνυμη εξ αυτού συστάδα των εννιά Πριγκηπονήσων. Στο νησί δεν υπάρχουν αυτοκίνητα ενώ υπάρχουν επαύλεις που φανερώνουν τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που είχε το νησί.

Η ημέρα έκλεισε με βόλτα στον Πύργο του Γαλατά και την περιοχή του Πέρα.

4η ημέρα

Ολοκλήρωση των επισκέψεων και ξεναγήσεων σε πολύ γνωστά θρησκευτικά και βυζαντινά μνημεία της Πόλης. Ξεκινήσαμε από τη Μονή της Χώρας όπου διασώζονται αρκετά από τα καλύτερα δείγματα των ψηφιδωτών της βυζαντινής τέχνης, έξοχης τεχνοτροπίας που αναπαριστούν σκηνές από το βίο του Χριστού και της Θεοτόκου. Σήμερα ο χώρος λειτουργεί ως μουσείο.



Στη συνέχεια ξενάγηση στο παγκόσμια εμβληματικό ναό της Αγίας Σοφίας. Ναός στα εγκαίνια του οποίου ο Ιουστινιανός αναφώνησε "Νενίκηκά σε, Σολομών!", θέλοντας έτσι να εκφράσει το θαυμασμό του για το μνημείο το οποίο ήταν πιο θαυμαστό από τον Ναό του Σολομώντα στα Ιεροσόλυμα.

Οι επισκέψεις συνεχίστηκαν, στη Βασιλική Κινστέρνα, τη μεγαλύτερη υπόγεια δεξαμενή νερού που κατασκευάστηκε στην Κωνσταντινούπολη, χωρητικότητας 80 χιλιάδων περίπου κυβικών μέτρων νερού.

Στη συνέχεια επίσκεψη στον Ιππόδρομο, το ανάκτορο Τοπ καπί και το πασίγνωστο Μπλε Τζαμί, το μοναδικό στην Τουρκία με έξι μιναρέδες, όπου χτίστηκε επίτηδες ώστε να δεσπόζει απέναντι από την Αγία Σοφία.

Εκτός από Διευθυντή του ΔΙΕΚ, που συνόδευσε του σπουδαστές της ειδικότητας "Συντηρητές έργων τέχνης και αρχαιοτήτων", συμμετείχαν οι εκπαιδευτριες της ειδικότητας Αφροδίτη Τηλιγάδα και Άντζελα Γκέκα, οι οποίες εμπλούτισαν με τις διευκρινήσεις και την επιστημονική τους ματιά, τις εμπειριστατωμένες και γεμάτες χρήσιμες πληροφορίες, ξεναγήσεις του εξαιρετικού ξεναγού Taner Kocaahmet.'

Οι εμπειρίες που αποκόμισε όλη η ομάδα του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου από αυτήν την εκπαιδευτική-πολιτιστική επίσκεψη ήταν μοναδικές και ιδιαίτερα συγκινητικές. Εμπειρίες που σχετίζονται με τον πολιτισμό, την τοπική κουλτούρα, το θρησκευτικό συναίσθημα ακόμη και την τοπική γαστρονομία. Ήταν πραγματικά ένα ζωντανό, βιωματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο αναζωογόνησης της Ιστορίας μας, μέσα από τη διαδικασία κατάρτισης της ειδικότητας. Ήταν και ένα ταρακούνησαν της μονότονης καθημερινότητας, μια ευκαιρία για απόδραση, μια ευκαιρία για να έρθουμε πιο κοντά στη νεότερη Ιστορία μας, απολαμβάνοντας την ομορφιά της Πόλης των πόλεων.

Κλείνοντας, απευθύνονται θερμές ευχαριστίες στους Διευθυντές του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων Μιχάλη Αλεξίου και ΔΙΕΚ Λαμίας Πέτρο Καραστάθη γι' αυτή τη συνεργασία, που απέδειξε έμπρακτα τη δύναμη του "ΕΜΕΙΣ". Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφερθεί ότι την ομάδα εκπαιδευτών και σπουδαστών του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων συνόδευε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.κ. Μάξιμος και η βουλευτής του Νομού Ιωαννίνων κα Μαρία Κεφάλα.

